

boek·scout

Presenteert met trots...

Dichterbij - als woorden tekort schieten... uitvaartgedichten

Het nieuwe boek van Erna Kagenaar uit Noordwijk is verschenen.

Op vrijdag 1 oktober is het nieuwe boek '*Dichterbij - als woorden tekort schieten... uitvaartgedichten*' van Erna Kagenaar verschenen. Deze gedichtenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Samenvatting

Onomkeerbaar verlies en toch dichterbij door woorden die liefde en dankbaarheid verbinden met afscheid. Hoe omschrijf je geliefde dierbaren in een paar woorden? Wat schrijf je uit medeleven aan nabestaanden? Wat schrijft een mens in terminale fase van zijn leven als afscheid? Dit boek biedt een keuze uit 50 passende gedichten voor in een rouwadvertentie of rouwkaart. Het geeft troostende woorden als uiting van medeleven en nagedachtenis op een condoleancekaart, daarnaast zijn de gedichten voor te dragen tijdens een uitvaart. Een boek over leven en sterven in oneindige liefde.

Woorden die raken in herkenbaarheid en gevoelens zijn ontzettend belangrijk om uiting te kunnen geven aan emoties. Het brengt u dichterbij uzelf, en bij elkaar in tijden dat afscheid onoverkomelijk is.



Over de

Dichterbij is de derde gedichtenbundel van de auteur Erna Kagenaar. In 2011 verscheen *Intens* en een jaar later *Evenwicht*. De drijfveer om deze keer een boek te schrijven waarin het thema afscheid in dichtvorm wordt uitgediept, is gelegen in het feit dat afscheid een onlosmakelijk proces is in het leven van ieder mens. Met haar heldere en hoopvolle gedichten wil ze hulp, herkenning en troost bieden. Op prachtige wijze verwoordt ze dat er gerouwd mag worden, maar dat er reden is om door te gaan, omdat liefde niet eindigt met de dood. Op creatieve wijze weet zij rijm en emotie te verbinden. De auteur, geboren in 1971, schrijft vanuit haar hart. Ze is al jaren een actief schrijfster en deelt haar gedichten over allerlei onderwerpen op gedichtensites, social media en

regionale media kanalen. Ze hoopt met dit boek mensen te bereiken die woorden zoeken bij verlies en afscheid, zoals zij zelf als troost ervaart.

Fragment uit het boek

als mijn handen
niet meer vasthouden
doet de liefde des te meer

als mijn mond
niet meer praat
en het missen doet zeer

fluister ik herinneringen
in je hart, in je lach
zo zal ik bij je zijn, elke dag

Boekgegevens

Titel: Dichterbij - als woorden tekort schieten... uitvaartgedichten
Auteur: Erna Kagenaar

Verschijningsdatum:	01-10-2021	Aantal pagina's:	54
ISBN:	9789464318432	Geïllustreerd:	nee
Verkoopprijs:	€ 15,99	Uitvoering	paperback

* inclusief kosteloze verzending in Nederland en België

Over de uitgever

Boekscout in Soest is een uitgeverij met een uniek karakter. Inmiddels hebben meer dan tienduizend auteurs de kans gekregen met hun boeken te verschijnen. Velen van hen zijn/waren debutant. Boekscout maakt gebruik van de printing on demand-techniek. Daardoor kunnen wij ook boeken voor kleinere markten uitgeven. De uitgeverij heeft op deze manier al heel wat verborgen talenten in Nederland en België weten op te sporen. Velen van hen hebben de door ons geboden kans gegrepen om zich verder te ontplooien.

boek·scout
Uitgeverij

Uitgever: Erwin de Haan, e-mail: marketing@boekscout.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuwsbericht of wilt u meer informatie over het boek neem dan gerust contact op met de : Erna Kagenaar, e-mail: ernakagenaar@kpnmail.nl.